



Vieringschema

In het Tussentijds Magazine worden vanaf januari alle vieringen (zaterdag/zondag en ook de doordeweekse vieringen) vermeld. Het zou dubbel werk zijn om het vieringschema zoals u dat gewend was aan te treffen in de wekelijkse editie van de Ludgerus Actueel, apart te vermelden. Wel zullen we afwijkende vieringen vermelden. De volgende opmerkingen voegen wij hierbij toe:

Rafaël	- zaterdag 5 mei 19.00 Eucharistie na 5 mei : geen zaterdagavond-missen meer !!!
Joseph	- in de meimaand elke woensdagochtend om 09.30 uur Rozenkransgebed - De vieringen van de Eerste Vrijdag van de maand zijn om 09.00 uur - De viering op de eerste zaterdag van de maand , zogenaamde Fatima-ochtend, begint om 09.00 uur . Alleen op 5 mei begint de viering om 08.30 uur .
Dominicus	- Vrijdag 11 mei geen rozenkransgebed en wereldwake

Kerkleraar Augustinus: wat zegt hij over.....?, viering 11 mei 16.00 uur Josephkerk

Het komend jaar willen we ons in de kleine vieringen laten inspireren door Augustinus. Augustinus was bisschop in de eerste eeuwen van het christendom. In zijn vele preken en geschriften probeert hij antwoord te geven op vragen die leven in zijn tijd. Vragen die ook nu vaak nog verrassend actueel zijn.

De kleine viering is een eenvoudige viering van bezinning, gebed en stilte, met medewerking van de gregoriaanse vrouwenschola, iedere tweede vrijdag van de maand in de Josephkerk.

U bent van harte welkom in deze kleine viering. Meer info: www.josephkerk-utrecht.nl

Maal en Verhaal, dinsdag 15 mei 18.00 uur 'de Wijkplaats' J. Camphuysstraat 101

Op dinsdag 15 mei is er gelukkig weer een Maal met een Verhaal in de Wijkplaats. Dit keer gebeurt het in samenwerking met 'De Voorkamer', een ontmoetingsplek in Lombok voor en door AZC-bewoners. Er wordt Syrisch gekookt en verteld en het belooft een bijzondere en smakelijke avond te worden. Eten jullie mee? Zoals altijd: om 17.00 uur is de zaal open, de maaltijd begint om 18.00 uur, de kosten zijn € 8,00 (€ 6,00 voor deelnemers met een U-pas) Drinkjes zijn € 0,50 en € 1,00.

Aanmelden kan tot en met zondag **13 mei** via de mail (p.ten.hoeve@protestant-utrecht.nl) of telefonisch 030-2933554 / 06-47619597.

Met vriendelijke groet, Pia ten Hoeve

Zondag 20 mei Pinksterfeest met Eucharistie, 10.00 uur Dominicus

Feest van de Translatio (overplaatsing) van Dominicus naar zijn praalgraf in Bologna

Op het Pinksterfeest ontsteken we vlammen van vuur aan de Paaskaars en staan we als gemeenschap midden in een ruimte van licht. Maar we vieren ook een dominicaans feest. We gedenken namelijk dat acht eeuwen geleden op 24 mei de stoffelijke resten van Dominicus na zijn heiligverklaring zijn overgebracht naar een prachtig praalgraf in de Dominicanenkerk in Bologna.



Agenda/activiteiten

Datum	Tijd	Activiteit	Locatie
Di 8 mei		Geen kinderclub	Rafaël

Contactadres:

Adr. van Ostadelaan 4
3583 AJ Utrecht
T 030 – 254 61 47



6-13 mei 2018

9^e jrg.W www.katholiekutrecht.nlE secretariaat@katholiekutrecht.nl

ma t/m do: 9 – 16 uur | vr. tot 12.00 uur

Wandelen naar de toekomst – Pelgrimstocht met de jonge Dominicanen Nederland*13 – 19 augustus 2018 van Nijmegen via Utrecht naar Rotterdam*

Komende zomer zullen vijf nieuwe broeders Dominicanen met twee al langer geproefste Dominicanen hun intrek nemen in het dominicanenklooster van Het Steiger, Rotterdam. De oudere broeders, die daar woonden maken plaats voor de jonge generatie, die een nieuwe gemeenschap zal gaan vormen. Momenteel wonen de meesten van hen nog in Huissen.

Om die nieuwe start te markeren willen de student-broeders hun toekomst letterlijk tegemoet wandelen door een pelgrimstocht van Nijmegen naar Rotterdam.

Deze tocht zal op **15 augustus a.s.** via Utrecht lopen, de stad waar de eerste Dominicanen zo rond 1232 vanuit Keulen neerstreken. We zullen ze van harte ontvangen met een mooie viering, een maaltijd en slaapgelegenheid voor 8 personen.

Oproep aan alle Dominicus parochianen:

1. **Wie heeft voor de nacht van 15/16 augustus een slaapplek voor een of twee pelgrimsgangers?**
2. **Wie wil meehelpen aan ontvangst met een maaltijd?**
3. **Wie komt meezingen in een schola om de viering op te luisteren?**
4. **Wie wil een stukje meelopen op deze pelgrimage, hetzij de 15^e op de route van Wijk bij Duurstede naar Utrecht of de 16^e 's morgens op de route van Utrecht naar Gouda**

Aanmelden voor een en/of ander kan per email: secretariaat@dominicuserkerkutrecht.nl (graag met CC aan lenybeemer@kpnmail.nl), of telefonisch bij Leny Beemer 06-83224748